

# Sejs-Svejbæk under krigen 1940-45.

*Mandag den 9. september 2024 kl. 19:00*

På grund af overvældende tilslutning dubleres dette arrangement...



I Nordskoven findes denne mindesten for frihedskæmperen fra Sejs, der som den første tog kampen op, da Danmark den 9. april 1940 var blevet besat af tyske tropper.

Stig Andersen har været i gang med at indsamle oplysninger om Sejs og Svejbæk under krigen 1940-45, og ved dette arrangement vil han fortælle, hvordan de store begivenheder satte deres præg på livet i Sejs-Svejbæk.

Det er beretningen om de lokale frihedskæmpere og deres aktiviteter. Om huset i Nordskoven tæt på Sindbjerg, hvor der blev opbevaret våben, og hvor jyske frihedskæmpere holdt sig skjult. Om tyske soldater og deres ophold på Hattenæs, Ludvigsløst, Aalekroen og det store ammunitionsdepot i Kirsebærgårdens skov. Om hvordan besættelsen satte sit præg på hverdagslivet. Og om befrielsen og de tyske flygtninge, der blev indkvarteret i Sejs-Svejbæk. Klaus Erichsen vil supplerende forklare, hvorfor tyske marinesoldater i slutningen af krigen gennemførte omfattende øvelser med motorbåde på Julsø.

**Sted:** Sejs Skoles østfløj.

**Indgang:** Bemærk: kun indgang fra skolens hovedindgang på Tyttebærvej.

**Tilmelding:** Efter først-til-mølle princippet og senest 3. september til foreningens mailadresse: [sslokalhistorie@gmail.com](mailto:sslokalhistorie@gmail.com) eller pr. SMS til 53832021.

**Deltagerpris:** Kr. 30,- for medlemmer og Kr. 50,- for ikke-medlemmer (inkl. drikkevarer).

**Betaling** kan ske forud ved indbetaling til foreningens **MobilePay nr. 830 442** (i tekstfeltet: skriv navn og telefonnummer) eller til foreningens konto i Sparekassen Kronjylland – **Kontonummer 6190-0010833663**.